

Ook vrijwilliger worden?
Meld je aan bij Henk Friederichs
tel. 06-53322187 of mail
vrijwilligers@opdenalperijen.nl
We zoeken nog een **secretaris**,
kijk voor de functieomschrijving
op onze website bij nieuws.

Ontvang je nog geen nieuws-
brief? Ga naar onze website en
schrijf je in!

Colofon

*Deze nieuwsbrief is ook te vinden op
www.opdenalperijen.nl
Kopij en foto's kunt u mailen naar
communicatie@opdenalperijen.nl
Adreswijzigingen kunt u mailen
naar: info@opdenalperijen.nl,
of per post, Willem Alexanderhof 15,
5121 XR Rijen
NL10RABO 0180569449
t.n.v. Op den Alpe Rijen*

Alpepraot

We zijn alweer enkele weken onderweg in ons jubileumjaar 2018, waarbij ik even kort terugkijk op het afgelopen jaar, maar vooral vooruit kijk in het nieuwe jaar.

2017 was een jaar waarin we een succesvolle Cross for the Crocus hebben gehad met zo'n 950 deelnemers, 2 wensen hebben vervuld, samen zijn gaan werken met inloophuis Poppy's O'hout, 8 mensen hebben ondersteund bij de aanschaf van een haarstuk i.s.m. Francy Haarwerkstudio Breda, nieuwe kleding hebben aangeschaft, een geweldige verwendag hebben gehad, weer volop wafels van Harrie hebben verkocht tijdens de jaarmarkt en daarbuiten. En wat hebben we fantastische donaties mogen ontvangen. Kortom een geweldig jaar.

We gaan de samenwerking met inloophuis Poppy's intensiveren, we hebben al een eerste wens vanuit onze (mini) wensboom binnen. Daarnaast is ons nieuwe "schoolproject" een succes. Hierover meer verderop in de nieuwsbrief. We hebben i.s.m. CC de Boodschap de eerste filmavond gehad. Een nieuw initiatief dit jaar is het "Bloemetje van de maand", voor mensen die wel een hart onder de riem kunnen gebruiken. Weet je iemand, stuur dan een e-mail naar bloemetje@opdenalperijen.nl

Ook volgen er in de loop van dit jaar nog meer "nieuwe" en bestaande initiatieven, zoals Rijen Ruikt en de Rijense jaarmarkt. Mocht je zelf nog een geweldig idee hebben laat het ons gerust weten op info@opdenalperijen.nl
Dan hebben we uiteraard nog onze jaarlijks verwendag met oldtimerrit, die we dit jaar voor de 5^e keer zullen organiseren en waar we een extra feestelijk tintje aan willen geven samen met onze fantastische groep vrijwilligers.

Vijf jaar Stichting Op Den Alpe Rijen,
Vijf jaar steunen we mensen met kanker,
Vijf jaar trouwe Vrijwilligers,
Vijf jaar een goed doel om trots op te zijn.

Fred Polling
Voorzitter



KBS St. Jozef

een school om te ontdekken



Er werd aandachtig geluisterd



Geraakt door kanker

Poppy's is gevestigd in het centrum van Oosterhout, aan de Mathildastraat 31. Het huis is bedoeld voor iedereen in de Amer- en Dongestreek die - direct of indirect - geraakt is door kanker. Kijk op de website www.inloophuispoppys.nl. Meld je aan voor een van de vele activiteiten of loop gewoon eens binnen bij Poppy's.



Schoolproject KBS St. Jozef

Als Stichting ervaren we vaak dat op het onderwerp kanker een taboe rust. Om dit bespreekbaar te maken, geven wij voorlichting. Dit doen we op basisscholen: jong geleerd is oud gedaan. We zijn vorig jaar een pilot gestart op de KBS St. Jozef in groep 7. Corry en Jolanda hebben een presentatie gegeven en de wensboom ingezet. De kinderen konden een wens indienen voor iemand die ze kennen die kanker heeft of heeft gehad. We hebben 4 wensen aangedragen gekregen. Vanwege de pilot én de donatie van de St. Jozefschool gaan we alle 4 de wensen uitvoeren. De eerste is zelfs al uitgevoerd en heeft een opa met z'n 2 kleinkinderen een rondvlucht boven Gilze-Rijen kunnen maken. Het enthousiasme van de kinderen, de grote hoeveelheid vragen en het mogen vervullen van fantastische wensen heeft ons doen besluiten dit project voort te zetten. We zijn inmiddels in gesprek met een 2e school.

Wens van de opa van Isis

Vandaag zijn we gaan vliegen als verrassing voor mijn opa. Op school mocht je een wens in de wensboom hangen en mijn wens is uitgekomen. We werden opgehaald door de stichting en gingen opa en oma ophalen om naar het vliegveld te gaan.

We gingen vliegen met een klein vliegtuigje, opa, mijn nichtje en ik. Het was wel een beetje spannend vanwege de harde wind. Toen we terug kwamen hebben we met de familie nog een foto gemaakt, met z'n allen. Een hele fijne dag voor mijn opa!

Groetjes Isis



Filmavond

Half januari hebben we een filmavond georganiseerd i.s.m. CC De Booschap. We hebben de film Mamma Mia gedraaid. Op deze avond waren patiënten, sponsors/partners van de stichting en vrijwilligers met introductie welkom. We waren met zo'n 22 mensen en het was erg gezellig. Er werd gelachen tijdens de film en lekker gekletst in de pauze. We willen de filmavond later dit jaar nog eens overdoen en hopen dan op een nog grotere opkomst.